

Jan Zetzema: Samenwerken is het succes van onze onderneming

In 1932 was mijn pake* één van de eersten die begon met het verhuren van omgebouwde melkboten in Grou. Mijn vader volgde later met een zeiljachtenverhuur. Samen met mijn broer had ik daar een fantastische jeugd aan het water. Als achtjarige jongetje roeide ik op vrijdag en zaterdag klanten van mijn vader naar de overkant van de vaart waar de jachten lagen. Daar heb ik goed van leren roeien. Het zeilen heb ik geleerd van Piebe van de Berg, een vriend van mijn pake. In een BM met een blinddoek voor moest ik op het vrije water de boot leren voelen en zeilen. Op die manier heb ik het zeilen geleerd en ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Mijn vrouw Trees heb ik leren kennen toen ik zeilles ging geven bij zeilschool Oer 't hout, zij was de cursiste. Wij zijn in 1976 getrouwd, een echt zeilschoolhuwelijk werd dat genoemd. Na het behalen van mijn leraarsdiploma kreeg ik een baan aangeboden in de schilderswijk in Den Haag. Na Den Haag zijn we naar Egmond aan Zee gegaan. De sfeer op deze school was hetzelfde als in de Schilderswijk: de "kust" kinderen waren net zo beweeglijk en warm. Later werd ik directeur van de Daltonschool in Purmerend. Intussen hadden we twee kinderen en m'n vrouw wilde weer als activiteitenbegeleidster aan de slag maar kon hier geen werk vinden. Wij hadden de afspraak, dat ik als de kinderen groter waren meer zou meehelpen in het huishouden. Mijn vrouw Trees is toen ons zeilschip gaan verhuren en heeft in 1985 Waterland Yacht Charter opgericht. Op vrijdag hielp ik haar het schip schoonmaken en zaterdags maakte ik klanten wegwijs. Trees is het bedrijf verder gaan uitbouwen en na één jaar hadden we al drie eigen schepen en een aantal boten die ze inhuurde van particulieren. De boten lagen toen in Hemmeland maar mochten daar niet blijven liggen. Wij hebben toen contact gezocht met de familie van Goor van de gelijknamige jachthaven. In 1987 kregen wij daar ligplaatsen en groeide de vloot langzaam maar zeker. In 1990 hadden wij al 16 schepen en tot die tijd werkten wij met ingehuurde krachten. Trees wilde een vaste kracht erbij hebben omdat het teveel werk werd. Zij vroeg aan mij een profiel voor een vacature op te stellen. Die kracht ben ik dus geworden. Ik ben technisch onderlegd, kan goed met mensen omgaan en door het jarenlange lesgeven goed uitleggen. Dit kwam goed van pas met aan klanten duidelijk te maken hoe om te gaan met het schip. Trees was de eigenaar directeur van de onderneming en we maakten weer een enorme groeispurt naar twintig zeilschepen. In 2002 hebben we de haven van de familie van Goor overgenomen omdat zij geen opvolger hadden. Voor die tijd hadden wij een typisch "mama en papa" bedrijf; nu konden we mensen fulltime in vaste dienst nemen. Onze Jachthaven Waterland is geen gewone haven, maar een nautisch dienstencentrum. Alle bedrijven die er nu zitten hebben we via netwerken benaderd en aangetrokken. De laatste drie jaar zijn we samen met ons personeel een omslag aan het maken naar duurzaam ondernemen. Wij zijn verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen en op deze manier dragen wij ons steentje bij. Op de vraag of dat jongetje van acht toen nu een tevreden mens is kan ik antwoorden: ja! Ik voel me rijk want rijkdom zit tussen de oren. Samenwerken, leven en houden van mijn vrouw Trees heeft tot deze rijkdom en succes geleid.



*grootvader