

Vroeger en nu

Joost de Haas: Ik kom tijd te kort om al mijn hobby's te doen.



Oude Monnickendammers noemen het eerste stukje van de Nieuwe Zijds Burgwal "De Krim". Daar ben ik geboren. Met mijn vrienden bouwde ik vlotten, ging vissen en ijsie boggelen. Dat was nog in de tijd van groepen katholieken en protestanten tegen elkaar. In de winter kwamen de katholieken kinderen niet het wagenpad op omdat wij ze dan bekogelden met sneeuwballen. Maar na vieren gingen we samen hand in hand weer spelen met elkaar. Dat was in die tijd gewoon zo. Ook liepen we naar de Poel, het gemaal aan de dijk dat was toen nog een heel eind lopen. Als je het Zuideinde uitliep kwam je in de weilanden terecht. Je kreeg van thuis een glaassie water en een boterham mee en was dan de hele dag onder de pannen. Daar gingen we zwemmen en lieten ons liggend op de weg opdrogen. Er kwam toch alleen maar één keer per dag de melkwagen langs. Ook gingen we eendeneieren zoeken en die namen we mee naar huis om te bakken. Alles kon toen. Op mijn veertiende ging ik in de vis bij Duyvis die zat waar nu Waterland Yacht Charter is. Toen Duyvis uit Monnickendam wegging ben ik bij de gemeente gaan werken want mijn vader werkte daar ook al. Ik begon bij de bestrating en een paar jaar later bij de vuilnis. Twee keer in de week gingen we met een wagen langs de deuren om de zinken emmers op te halen. Iedereen had zijn eigen nummer op de emmer staan. Veel mensen weten niet dat op de huidige zwarte plastic vuilnisbakken ook een eigen nummer op de deksel staat. De vuilnis brachten we in de jaren zestig naar de kuil langs de Waterlandse zeedijk tegenover het Mirror paviljoen.

De kuil was een oude dijkdoorbraak en was wel zo'n dertig meter diep. In die tijd hadden we ook nog asla's die in dat meertje werden gegooid. Later in de zeventiger jaren brachten we het vuil naar Overleek en eind jaren tachtig gingen we naar de huidige plek waar de gemeentewerf nu zit. Dat was vroeger trouwens ook een meertje. Daar werd begonnen met het sorteren van het vuil. Zoals asbest, gipsplaten, dakbedekking en batterijen, hout enz. Er staat nu ook een speciale container voor witgoed en bruingoed. De vuilniszakken gaan naar Amsterdam. Het is nu veel strenger geworden en je mag niet zomaar een glas waar opgedroogde verf in zit in de glascontainer gooien. Dan krijg je echt op je kop.

Ik heb ruim veertig jaar bij de gemeente gewerkt en veel zien veranderen ook heb ik alles zien bouwen in Monnickendam. De Markgouw en Oosteree overal waren eerst weilanden. Op de Vesting was vroeger een speeltuin en er stond ook een grote loods van Karmelk. Daar heb ik nu een grote groentetuin waar ik veel in werk. Verder ben ik bezig met knutselen, vissen en bootjes bouwen. Ik kom tijd te kort om al mijn hobby's te doen.