

WIE IS DAT

Wie ben je:

Margreet Lof van Geemen

Waar stond je wieg:

In Monnickendam op de Nieuwezijdsburgwal naast de Rabobank. Dat is voor iedereen bekend.

Uit wat voor een gezin kom je:

Ben geboren bij mijn vader Dirk en mijn moeder Hennie. Op mijn vierde jaar een broer Dirk erbij gekregen en vanaf mijn achtste leeftijd leefde ik alleen met mijn broer bij mijn moeder als gezin. Het is eigenlijk mijn broertje maar omdat hij veel groter is noem ik hem broer.

Hoe was je jeugd:

Ik heb een leuke en goede jeugd gehad. Vaak op vakantie naar Vlieland. Daar woonden mijn oom en tante. In de herfstvakantie gingen we met nichten en neven daar naartoe.

In Monnickendam speelde ik vaak op het Ronde Kadeel. Ik zat op de Meester Oosterveldschool. We maakten vaak kuiltjes om te knikkeren tussen de bomen en als je pech had rolde de knikkers de gracht in.

Wat zijn je hobby's

Oppassen op mijn kleindochter en naar de camping gaan, wandelen en lezen.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk:

Ik ben 13 à 14 jaar geleden begonnen met het vrijwilligerswerk. Ik werd gevraagd door Nel Schurink of ik wilde helpen met knutselen bij de senioren. Dat leek mij wel leuk. Dat werd door Ton Louwers vergroot met de vakantieweek. Daar ga ik elk jaar mee op reis als hulp voor de ouderen naar een mooie vakantieplek in Nederland. Toen het nieuwe Swaensborch werd geopend ben ik als vrijwilligster daar terecht gekomen om de menulijsten rond te brengen en later met koffieschenken. Nu doe veel voor het Zondagmiddagpodium.

Waarom doe je dit

Vrijwilligerswerk doe ik omdat ik het leuk vind om met senioren om te gaan en hun verhalen van vroeger te horen. Ook om de voldoening. Het is dankbaar werk. Dat is waarvoor ik dit doe.

