

Wie ben je?

Ik ben Chris Klein geboren op 4 mei 1946 en een zoon van een bakker in Monnickendam.

Waar stond je wieg

Aan het Zuideinde 21. Dat was een tijdlang de sportzaak van Lamasport.

Uit wat voor een gezin kom je

Uit een liefdevol gezin met twee zussen en geen broers. Hard werken.

We hadden wel alles maar geen weelde.

Ik heb nog overwogen om de zaak over te nemen maar ontmoette toen mijn huidige vrouw en die vond een eigen zaak maar niets. Vandaar dat ik het niet gedaan heb. Mijn vader was een voorstander van leren en ik ging dan ook samen met mijn zus naar de HBS.



Hoe was je jeugd

Ik kijk terug op een mooie jeugd. We gingen een week per jaar op vakantie naar de Veluwe. Vanaf Amsterdam namen we de Harderwijkerboot naar Harderwijk. We maakten met mijn ouders geen verre reizen maar die week was een feest. De bakkerij werd in die week verdeeld onder de andere bakkers. Men hielp elkaar altijd bij vakanties onderling. Vanaf mijn veertiende hielp ik ook af en toe in de bakkerij. En toen ik later in dienst lag in Amsterdam en overdag wel thuis kwam hielp ik mijn vader ook met het venten. Dat vond hij dan heel erg fijn.

Wat zijn je hobby's

Hardlopen, fietsen, tafeltennissen en wandelen. Ik ben geen lezer maar wel een klusser bij de kinderen. Er moet altijd wel iets gedaan worden. Ik ben ook kerkenraadslid en nu voorzitter van de kerkrentmeesters. Ook Riex Hoogkamp heb ik veel geholpen met de kerk, zoals onderhoud, grasmaaien. Zo gek kun je het niet bedenken. Verder ben ik koster van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam en voorzitter van de toneelvereniging.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Ik wandel met de seniorenvierdaagse en ga mee op de vakantieweek als vrijwilliger al zo'n vijf of zes jaar. Vanuit de kerk bezoek ik ook mensen die ziek en/of oud zijn. Ook ben ik vrijwilliger bij Vier het Leven. Dat is een organisatie die enorm in ontwikkeling is. Ik kom dan bij voorstellingen of optredens waar ik anders zelf nooit naar toe zou gaan.

Waarom doe je dit

Om de mensen die wat minder mobiel zijn een leuke dag of avond te bezorgen. Puur voor de ouderen om wat leuks te betekenen. Vanaf jongs af heb ik al een klik met ouderen en vind het leuk om met hen te praten. Als je die blije blik ziet van die mensen als je hen ophaalt, daar doe je het voor.

