

WIE IS DAT?

Wie ben je

Ria Miner, eigenlijk Ria Kok daar onderteken ik ook mee.



Waar stond je wieg

Amsterdam, Watergraafsmeer

Uit wat voor een gezin kom je

Dat is een heel klein gezin. Ik was enigst kind. Mijn vader overleed op mijn dertiende en was toen alleen met moeder.

Hoe was je jeugd

Een beetje stil natuurlijk. Ik had wel veel vriendinnen en ben daar nog steeds mee bevriend. Met zijn tweeën was er niet veel leven thuis. De oorlog zat er tussen en heb niet veel school gehad. Ik speelde veel op straat, knikkeren, “diefie met verlos” en met poppen. Het was een brede straat met struiken. Ideaal om daar met mijn buurmeisjes te spelen. Mijn moeder liet mij heel vrij en trok niet aan me.

Wat zijn je hobby's

Lezen vind ik leuk. Volksdansen in de Bolder, fietsen, bridgen, wandelen, naar de Schouwburg gaan, bioscoop, op vakantie gaan en het museum bezoeken. Verder zat ik op Yoga en vond dat erg leuk. Nu even niet vanwege mijn heupoperatie. Je wordt er erg rustig van Ik begon bij Hilde Boersma.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Het winkeltje in Swaensborch vind ik heel leuk inderdaad. Je bent nuttig. Ik maak het bezoek leuk voor de mensen. Als ze moeite hebben met lopen breng ik ze naar de lift. Het moet niet zo zijn dat het mijn hele leven beheerst maar ik vind het wel leuk om te doen.

Waarom doe je dit

Ja, ik vind ook dat je wat moet doen voor de gemeenschap. Het is niet zo dat ik me verveel. Ik kan me heel goed vermaken.