

NAN KALVERBOER

Wie ben je?

Ik ben Swaantje Sloten, getrouwd geweest met Kalverboer. Ze noemen me Nan. Dit komt omdat mijn zusje toen ze ongeveer drie jaar oud was geen Swaantje kon zeggen. Vandaar.

Waar stond je wieg?

Oosthuizen, daar ben ik geboren en getogen. Ik heb 45 jaar in Monnickendam gewoond en nu weer in het huis waar mijn ouders hebben gewoond. Lekker gelijkvloers. Dat is er weinig te vinden in Monnickendam.



Uit wat voor een gezin kom je?

Wij waren met zes kinderen waarvan ik de oudste ben. Een gezin waar de ene helft goed kon leren en de andere helft niet. Eén broer werkt aan de universiteit van België.

Hoe was je jeugd?

Het was oorlog. Zeevang was in het laatste oorlogsjaar door de Duitsers onder water gezet. M'n vader bracht om het vee te redden deze lopend naar Hillegom. Ik had toen veel angst. Dat heeft een stempel gezet op mijn jeugd. Ook mijn gezondheid was niet goed door een niet genezende longontsteking. Daarvoor moest ik naar Egmond aan Zee, waar ik naar het sanatorium Zwartedijk ging om te genezen. Daar had ik het goed naar mijn zin. Op mijn 14^e ging ik bij een veearts werken.

Wat zijn je hobby's?

Schilderen en kantklossen. Maar ik kan dat nu niet meer zo goed zien. En koersbal natuurlijk. Ik heb altijd een cursus zus en cursus zo gedaan. Het liefst iets met mijn handen. Ook ging ik naar Engelse les van de heer Wentzel. Geweldig was dat. Lekker meneer Wentzel plagen en grapjes maken.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Heel verhaal. Ben begonnen in het oude Swaensborch. Tijdens een bezoek van Ton Louwers bij een tante van mijn man op de boerderij in de Monnikenmeer, vroeg zij of vrijwilligerswerk in de dagopvang iets voor mij was. (wij woonden daar 27 jaar en verhuisden daarna naar de Nieuwpoortslaan) Later vroeg Dina of ik koersbal wilde doen in het nieuwe Swaensborch.

Waarom doe je dit?

Het is vreselijk leuk werk. Altijd de grootste pret samen met Jaap de Ridder. Het verzet me en ik kijk er altijd naar uit. Het is geweldig om te doen en zolang ik het kan doen doe ik het.