

## **WIE IS DAT?**

### ***Wie ben je***

Ik ben Ko Miner



### ***Waar stond je wieg***

In de Pijp in Amsterdam. Dat heeft mijn hele leven bepaald. Ik kijk anders tegen het leven aan dan als ik op stand geboren was.

### ***Uit wat voor een gezin kom je***

Een ouderwets gezin met drie broers en Pa en Ma. Mijn vader was de plaatsbepalende en mijn moeder was tot zijn dood volgzaam. Na zijn dood was zij de directrice. Zij vonden het belangrijk dat wij een vervolgopleiding deden zodat wij het beter kregen dan zij. Toen ik van de 5jarige HBS afkwam moest ik geld binnen brengen. Want mijn kleinere broertjes moesten ook naar een vervolgschool.

### ***Hoe was je jeugd***

Een goede jeugd. Wij speelden op de zandvlaktes die nu de “Goudkust” heet. We zwommen in het water aan de Stadionkade. In de winter schaatste je zo naar Ouderkerk aan de Amstel. Verder voetbalde ik bij BlauwWit. In die tijd waren de mogelijkheden niet zo groot door de bezetting. Mijn school was ingenomen door de bezetters en moest toen verder weg naar school. Tijdens de oorlogswinteravonden moest ik met mijn broers en vader bij het licht van een carbidlamp altijd klaverjassen. Sinds die tijd heb ik geen zin meer in klaverjassen. Ook kreeg ik van mijn vader elke dag een doos tabak waar ik sigaretten voor hem van moest draaien. Misschien dat ik daardoor zo’n hekel heb aan sigaretten.

### ***Wat zijn je hobby’s***

Wandelen, fietsen, lezen. Dat was het zo’n beetje. Muziek luisteren en naar detectives kijken.

### ***Vertel eens over je vrijwilligerswerk***

Ik hield op met werken toen ik 59 jaar was. Mijn vrouw Ria kwam op een gegeven moment bij de fysiotherapeut Ton Louwers. Ton zei “ik hoorde dat je man niet meer werkt, vind je het goed als ik hem bel”? Ik ben meteen bestuurslid geworden en ook als begeleider meegegaan met de vakantieweek. Zo’n 18 jaar geleden heb ik als vertegenwoordiger van de SGOM samen met Paul de Rooy, een voormalig directeur van Swaensborch en Saskia Haen het ZoMiPo opgezet. Ik ben ook drie jaar vrijwilliger geweest in de informatiewinkel van het SMD. Daar kreeg ik een speciale cursus voor.

### ***Waarom doe je dit***

Ik heb het altijd gedaan. Ik ben niet godsdienstig maar wel opgevoed volgens de voorschriften van de bijbel. Je moet wat over hebben voor je naasten. Dat is de hoofdreden.

