

## **Wie ben je?**

Ik ben Jeanne Koerse ben getrouwd met Cor en heb 1 dochter, schoonzoon en kleinzoon en woon in Monnickendam.

## **Waar stond je wieg?**

Die stond in Papenkop. Dit is eigenlijk een klein boerengehucht vlakbij Oudewater. In Oudewater zijn Cor en ik getrouwd in de Heksenwaag.



## **Uit wat voor een gezin kom je?**

Een heel hecht gezin, nog steeds trouwens. Wij waren met 6 kinderen 2 jongens en 4 meisjes. Ik was het oudste meisje. Mijn ouders hadden een boerderij met varkens en koeien. Vanaf 12 jaar moest ik meehelpen met hooien, koeien melken en nog veel meer van dat soort werk. Er was door het werk op de boerderij geen tijd voor vakanties.

## **Hoe was je jeugd?**

Mijn jeugd bestond uit veel spelen op het erf en de omgeving samen met buurmeisjes. We deden spelletjes zoals tollen, hinkelen en balspelen. Wij zaten overal ver vanaf en fietsten samen met de buurmeisjes 20 minuten naar Oudewater waar onze school was. Onderweg kletsen wij wat af. Onze ouders leefden altijd erg met ons mee. Als er een sportdag was stonden zij langs de kant te kijken.

## **Wat zijn je hobby's?**

Ik hou van wandelen, fietsen, handwerken, kaarten maken en zit op twee koren.

## **Vertel eens over je vrijwilligerswerk**

Het begon toen het oude Swaensborch een jubileumfeest vierde en ik meehielp. Dat is denk ik zo'n 32 jaar geleden. Alle andere vrijwilligers waren zo enthousiast dat ik toen ook vrijwilliger ben geworden, Ik hielp toen met koersballen en kegelen. Toen Swaensborch gesloopt werd ging ik naar Broek om daar de oude mensen die verhuisd warden te bezoeken. Al vanaf het begin ga ik mee als begeleider met de vakantieweek. Ik weet niet meer of dat 27 of 28 jaar is maar wel al heel lang. Verder help ik mee met het zondagmiddagpodium. Ook brei ik clowns en geitenwollen sokken voor de vitrine die in Swaensborch staat. Dit breien heb ik van mijn moeder geleerd die daar erg goed in was.

## **Waarom doe je dit?**

Voor de waardering. Mensen zijn heel dankbaar. Het is ook nodig bij bepaalde dingen. Mensen komen op steeds hogere leeftijd in een tehuis en hebben meer behoefte aan zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het smeren van een broodje. Dit doe ik dan ook graag.