

Wie ben je?

Janneke Mars. Gewoon. Ik ben een boerendochter.

Waar stond je wieg?

Broek in Waterland

Uit wat voor een gezin kom je?



Ontzettend warm nest. Ik had erg lieve ouders. Mijn ouders hadden een boerderij aan de overkant van het water. We moesten altijd overvaren.

Hoe was je jeugd?

Mooi en fijn. Wij gingen in Monnickendam op de meester Oosterveldschool. Op zondag gingen we naar de kerk in Monnickendam. We woonden erg afgelegen. Samen met mijn zus en een buurmeisje schaatsen we, zwommen in de sloten en deden aan slootje springen. Wij konden eerder schaatsen en zwemmen dan lopen. Mijn jeugd was in de oorlog. Zelf poppenkleertjes maken, van een sinaasappelkistje maakten we een poppenhuis en van luciferdoosjes meubeltjes.

Wat zijn je hobby's?

Tuin. Op dit moment kaarten maken voor het orgelfonds met een groep van 10 dames. Vrijwilligerswerk. Ik mag ontzettend graag naar een tuincentrum gaan. Daar kan ik hele dagen rondlopen, als ik dagen over heb. In ieder geval verveel ik me nooit.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Ik doe alles. Dat kan ik niet allemaal op noemen. Wil je alles weten wat ik doe? ZoMiPo, om de woensdag helpen bij de kerkdienst, donderdag handenarbeid, één keer in de zoveel weken het cafeetje. En als Irene iemand nodig heeft. Het maakt niet uit. Alleen s' winters, zomers doe ik dit niet. Dan doe ik Bed en Breakfast voor Vrienden op de fiets. Dan doe ik nog mensen bezoeken voor de Kerk. En als de Grote Kerk open is dan ben ik kerkwacht.

Waarom doe je dit?

Omdat ik het leuk vind om een ander te helpen. Dat is ook de grootste beloning, als de mensen blij zijn als je ze helpt. Mijn schoonzus An Akkermans woonde hier vroeger. Die was daar al en zo ben ik bij de SGOM gekomen. Bij de handarbeid ben ik begonnen. En dan komt er van het één het ander. Vrijwilligerswerk doe je vrijwillig en anders niet.