

Wie ben je?

Ik ben Jaap de Ridder

Waar stond je wieg?

In Amsterdam-Oost, in de Javabuurt.



Uit wat voor een gezin kom je?

Mijn ouders hadden zes kinderen, waarvan vier jongens en twee meisjes. Ik was de jongste. Mijn oudste broer was 12 jaar ouder. Mijn vader was als militair naar Indië uitgezonden. Hij was toen al verloofd met mijn moeder. Hij raakte gewond aan zijn ogen en werd, omdat hij blind was geworden ontslagen uit dienst. Toen hij in 1914 in Nederland terugkwam zijn ze getrouwd. Ze kwamen uit Jaarsveld naar Amsterdam waar hij een sigarenwinkeltje begon. Maar omdat hij telkens werd bestolen moest hij daar mee stoppen. Hij ging toen werken in een blindeninstituut.

Hoe was je jeugd?

Ik kijk terug op een gelukkige en harmonieuze jeugd. Ik speelde met heel simpele dingen. Omdat het oorlog was beleefde ik spannende dingen. Zo verzamelde ik granaatscherven van het afweergeschut na luchtgevechten en ruilde die met andere kinderen. Ook had ik een autoped met luchtbanden en dat was heel bijzonder voor die tijd.

Wat zijn je hobby's?

Tennis, wandelen, boeken lezen en dan non-fictie van bijvoorbeeld Leon de Winter, en kranten.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Ja, ik ben door Dina benaderd of ik in de Broekerhaven bij de dagopvang wilde helpen. Dat heb ik gedaan. Elke maandag ging ik daar zo'n drie jaar naar toe. Toen Swaensborch klaar was ben ik koersbal gaan doen. Ook heb ik twee jaar artikelen voor de ouderenbond in het winkeltje verkocht. Verder ben ik oproepbaar voor bv. De kerstversiering en koffieschenken en ik breng het Monnickendamplusblad rond.

Waarom doe je dit?

Ja, het is zo gelopen. Ondanks dat ik het al zoveel jaren doe, vind ik het nog steeds hartverwarmend. Je moet affectie hebben met oudere mensen. Al ben ik zelf ook al stokoud hè! Ha, Ha! Ik zat vroeger in de weg en waterbouw, maar mensen zeiden dat ik ook wel onderwijzer had kunnen worden. Ik hou ervan om met mensen om te gaan.