

Wie ben je?

Jaap Stolk.

Waar stond je wieg?

In Broek in Waterland. Vlakbij de Volgermeer. Daar werd vroeger turf gestoken. Er woonden allemaal Stolken die turf staken.



Uit wat voor een gezin kom je?

Vader, moeder en vier kinderen, waarvan één zus.

Hoe was je jeugd?

Een hele leuke jeugd. Voetballen, schaatsen enzovoorts. Met m'n broers speelde ik niet veel samen omdat er zoveel jaar tussen zat. Mijn moeder hield van spelletjes. Mijn vader deed daar niet aan mee omdat hij veel te hard moest werken in de turf. Hij kon goed tuinieren en mijn moeder ook. Achter het huis hadden wij een hele grote tuin. Alles werd in weckflessen gedaan. Later toen ik 17 jaar was verhuisden wij naar Monnickendam.

Wat zijn je hobby's?

Ik heb veel vogels gehad en konijnen. Nu heb ik ook nog konijnen. Daarnaast deed ik aan judo en voetbal. Ik speelde mee in de competitie. Wel laag in de competitie en ik deed het voor het plezier. Ik keek er wel naar uit en speelde uitwedstrijden tot in Den Helder aan toe. Dat was altijd gezellig. Verder doe ik nog aan schilderen.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Voor Sgom doe ik samen met Wiewa Klok het drukken van het Monnickendamplus blad. Dat is een volle dag werk. Bij het biljarten sta ik ook zo'n beetje te begeleiden. En afgelopen jaar heb ik drie maanden geholpen met koffie schenken. En verder help ik als ze me vragen en ik kan.

Waarom doe je dit?

Nou ja, om te beginnen werd ik door Irene gevraagd om te helpen met biljarten. Ik deed ook nog wel wandelen met mensen. Zoals de rolstoelvierdaagse. Je rolt er zo'n beetje in. Nog steeds geen duidelijk antwoord hè?

Ja, waarom doe ik dit? Je doet het voor de oudjes hè. In de kerk wordt het je ook voorgehouden. Het is natuurlijk ook gezellig. Kletsen met die oudjes en mooie verhalen aanhoren.