

Wie ben je?

Jaap Krikke.

Waar stond je wieg?

In Friesland, in Langezwaag in de buurt van Gorredijk en Heereveen.

Dat is mijn levensgebied geweest in mijn jonge jaren.



Uit wat voor een gezin kom je?

Een arbeidersgezin. Samen met mijn kleine zusje ben ik opgevoed door mijn alleenstaande moeder. Mijn vader is door de bliksem doodgeslagen toen ik zes jaar was. Dat was heel erg.

Hoe was je jeugd?

Beperkt. Ik moest heel jong mezelf zien te redden, ook financieel. Ook moest ik veel mijn moeder helpen. Een onbezorgde jeugd heb ik eigenlijk niet gekend. Ik had wel erg leuke vrienden, daar ging ik mee schaatsen, straatvoetballen en zwemmen in de moddersloten. Ook heel veel de boer helpen en dan mochten we appels en melk mee naar huis nemen.

Wat zijn je hobby's?

Opties en beleggingen. Toen ik stopte met werken heb ik gedacht wat zal ik gaan doen. Na het lezen van publicaties en krantenartikelen over beleggingen dacht ik dat is leuk. Dat heb ik heel lang gedaan en doe het nog. Er is me wel eens gevraagd "zou je dat op je oude dag niet afbouwen?". Nee, ik vind het veels te leuk.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Jarenlang heb ik met veel plezier in het bestuur gezeten van museum de speeltoren. Aan de uitbreiding van het museum heb ik ook jarenlang meegewerkt. En niet ik hè, "wij". Ik zeg wel steeds ik, maar het is wij.

Het geeft mij veel plezier om te zien dat dit geslaagd is, ondanks dat ik niet meer in het bestuur zit. Bij de SGOM ben ik als bestuurslid ingetrokken. Daar heb ik met veel plezier aan gewerkt tot het is geworden zoals het nu is. We zijn met niks begonnen. In de SGOM had ik een speciale taak. Dat was het klussenwerk. Dat leidde tot veel leuke resultaten en ook nog wel teleurstelling. De teleurstelling was dat mensen dachten dat alle klussen door ons gedaan konden worden terwijl zij dit zelf ook konden doen. Verder heb ik goede herinneringen aan de heerlijke vakantieperiodes. Zowel de resultaten als deelnemers. Mensen zijn op vakantie vaak anders dan thuis of op het werk. Nog steeds help ik met het rondbrengen van het SGOMblad, kaartjes verkopen en hand en spandiensten.

Waarom doe je dit?

Omdat ik de ruimte er voor had en ook de noodzaak ervan in zag. Ik vind het erg leuk. In zo'n groep waar alle belangen hetzelfde zijn is het altijd leuk.