

Wie ben je?

Ineke Roos-Kaars.

Waar stond je wieg?

In Monnickendam in de Kerkstraat.

Uit wat voor een gezin kom je?

Een druk en levendig gezin. Mijn vader was bakker maar ook makelaar en deed daar buiten veel vrijwilligerswerk. Mijn moeder was verloskundige en was ook veel weg. Daardoor was het een heel druk gezin en moesten wij al jong ook veel mee helpen. En dat vonden wij heel gewoon.

Hoe was je jeugd?

Gezellig. Je kon veel spelen buiten want er reden nog niet veel auto's. Ik had veel vriendinnetjes en zomers gingen we veel zwemmen. Dat was bij de 1^e zee de 2^e zee en de 3^e zee. Zover als de rode steentjes mochten we niet. In Katwoude zetten we de fiets neer bij Middelbeek en gingen daar zwemmen. We leerden zwemmen in Broek in Waterland. Opgepompte fietsband om en daar naartoe. Een bron van vermaak is water.

Wat zijn je hobby's?

Wat maken we daarvan? Lezen, country-line, puzzelen, vrijwilligerswerk, kleinkinderen en zingen.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Ja, ja, ja. Vrijwilligerswerk moet in je genen zitten. Mede omdat dit vanuit huis werd gedaan. Op een gegeven moment heb ik me opgegeven bij de SGOM. Daarvoor deed ik los vrijwilligerswerk. Ik wilde ook graag het gecoördineerde meemaken. En als je eenmaal vrijwilligerswerk doet komt er van alles op je pad is mijn ervaring. Ik hou van zingen en dat is tevens mijn vrijwilligerswerk. Ook help ik één keer in de vier weken bij spelletjes, koffie inschenken, val in bij broodje klaarmaken, help bij de kerkdienst in Swaensborch, de Avondvierdaagse en doe bezoeken voor de kerk.

Waarom doe je dit?

Een mens leeft niet alleen voor zichzelf. En als je een ander kunt helpen geeft dat jezelf ook een goed gevoel. En vrijwilligerswerk kan op alle fronten. Of je nu koffie schenkt of iemand taallessen geeft, het gaat om het helpen.

