

*Wie ben je?*

Gerda Hofman

*Waar stond je wieg?*

Amsterdam-Nieuwendam aan de Molengouw. Bij veel ouderen beter bekend als Tuindorp Nieuwendam.

*Uit wat voor een gezin kom je?*

Een heel gezellig gezin met mijn ouders, broertje en zus. Mijn vader was een harde werker om ons leuke dingen te laten doen. Hij was lasser bij Verschure. In zijn vrije tijd ging hij in Purmerend bij kermisexploitanten helpen met kermisattributen te lassen en in elkaar te zetten. Mijn moeder was een hele lieve huisvrouw en had altijd aandacht voor ons.

*Hoe was je jeugd?*

Fantastisch en zorgeloos. Wij speelden altijd buiten. Bussie trappen en slagbal op straat want er stonden geen auto's. Verder zat ik op clubjes, handbal, gymnastiek enz. Er was een speeltuin vlakbij waar we met jongelui rondhingen. We gingen ook met de speeltuinvereniging op vakantie. Een weekje Texel bijvoorbeeld.

*Wat zijn je hobby's?*

Puzzelen, lezen, dansen (voorheen gaf ik zelf line-dance, volkdansen en nog veel meer) en met de hond wandelen. Zomers gaan we altijd naar onze woonboot in Petten waar we dan wandelen en fietsen. Verder zijn mijn man Rinus en ik ook nog huiswacht in het Natuurvriendenhuis "Het Zeehuis" in Bergen.

*Vertel eens over je vrijwilligerswerk?*

Ik ga mee met de vakantieweek van de SGOM. Af en toe wandel ik met iemand als ik hiervoor gevraagd word door Dina. Ook help ik bij Sinterklaas, Kerstfeest, Seniorensongfestival en Koninginnedag. Daarnaast ruil ik boeken voor mensen in Swaensborch en voor WonenPlus bezoek ik twee mensen.

*Waarom doe je dit?*

Omdat ik een bezige bij ben. Ik vind het heel fijn om die blije gezichten te zien. Als je helpt zoals met het songfestival zie je al die vrolijke mensen. Net als met de vakantieweek geeft het veel voldoening om die ouderen een plezierige tijd te bezorgen. Als ik iemand zie die hulp nodig heeft dan stap ik daar op af. Sommige mensen doen dat niet maar ik wel, dat heb ik gewoon in mij.

