

WIE IS DAT?

Wie ben je

Dina de Vries geboren de Moes, geboren 6 oktober 1943.

Waar stond je wieg

Mijn wieg stond op het Oudelandsdijkje. Vanaf de Kloosterdijk het eerste huisje.



Uit wat voor een gezin kom je

Ik ben de oudste van 10 kinderen. Het was een gezellig gezin. Altijd zoete inval. Soms zaten we met wel 20 man rond de tafel. Iedereen was welkom. Ik was wel al vroeg aan het zorgen. De bevalling van de jongste twee kinderen was zwaar voor mijn moeder en ik hielp al jong mee. Op mijn 14^e kookte ik al voor het hele gezin. Je deed dat gewoon. Mijn zusjes en broertjes kwamen ook altijd als eerste naar mij toe als er iets was.

Hoe was je jeugd

Op mijn zesde verhuisden we naar Amsterdam. Mijn vader had daar werk. Hij was banketbakker en hem hielp ik ook vaak. Het liefst speelde ik met mijn twee jongere broers en vooral buiten. Een hele dag fietsen, brood en drinken mee naar Oud Valkeveen of IJmuiden heen en terug. Bussy trappen en al dat soort spelletjes. Toen ik 20 was verhuisde ik terug naar Monnickendam om bij mijn grootmoeder te wonen. Zij kon niet meer alleen wonen en had gezelschap nodig.

Wat zijn je hobby's

Aquarellen, bloemschikken, knutselen met alles wat maar leuk is tot het konijnenhok aan toe. Lezen vind ik ook heerlijk. Ik breng mijn tijd wel zoet.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Ik denk dat ik ooit 40 jaar geleden ben begonnen in de oudercommissie van school. Ik heb leiding gegeven aan jeugdclubs van de Protestantse kerk en allerlei activiteiten bij de kerk. Van Stichting Europa kindershulp heb ik kinderen thuis gehad. Ook was ik crècheleidster. Nu ben ik al 30 jaar bij de SGOM. Nel Schurink kwam naar me toe of ik bloemstukjes wilde maken. Daar was ik heel goed in en ben toen blijven hangen. Voor SGOM help en organiseer ik de senioren4daagse, Koninginnedag, Sinterklaas en de vakantieweek. Ook de contacten met de vrijwilligers zijn mijn pakkie an.

Waarom doe je dit

Omdat ik het gezellig vind. Ik vind het heerlijk om met mensen in contact te komen. Soms heb je een vrolijk gesprek en soms een heel intens gesprek. Ik vind het fijn om vrolijke gezichten te zien. De senioren4daagse met al die vrolijke gezichten. De vakantieweek dito. Heerlijk toch?