

WIE IS DAT?

Wie ben je

Ik ben Dick Oudhuis. Ik heb een zoon Frank en die is getrouwd met Norma. Zij is een Mexicaanse. De bruiloft hebben we net gevierd in Mexico.

Waar stond je wieg

Mijn wieg stond op Oudelandsdijkje 6 te Monnickendam.

Uit wat voor een gezin kom je

Ik kom uit een Katholiek gezin met 10 kinderen waarvan ik de één na de oudste ben. Mijn vader en moeder hadden een boerderij. In het begin waren mijn opa en oma ook aanwezig. Het was er heel heavy. Wel leuk, altijd speelkameraden.

Hoe was je jeugd

Hoe kan ik dat omschrijven? Veel leven op de boerderij. Vakantie was logeren bij een oom of tante. We deden veel spelletjes. Veel boerderijwerk. Hooien met de hand. We hadden een voetbalveld gemaakt waar we op speelden. Zwemmen in de ringvaart, badmintonnen, spelen in het hooi. Dat mocht niet altijd maar we deden het wel. Ik had heel lieve ouders. Met weinig centen heel tevreden.

Wat zijn je hobby's

Mijn hobby's zijn schaatsen, wandelen, fietsen en kamperen. In het algemeen veel sporten. Voetbal, Volendam daar heb ik een seizoenkaart van. Ik dit jaar drie fietsvierdaagse gereden. Ook ga ik al zeven jaar naar de Weissenzee om te schaatsen en skiën.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Hoe kan ik dat omschrijven. De vraag voor vrijwilligerswerk kwam al lang geleden. Toen had ik geen tijd. Ik was al in een bestuursfunctie bij Brinio de gymnastiekvereniging. Al vanaf mijn 21st deed ik de ledenadministratie en de boekhouding. Ik ben ook voorzitter bij visclub HV vislust. Toen ik stopte met werken ben ik bij de SGOM gevraagd voor penningmeester omdat ik ook al mijn hele leven in de financiën zit. Bij de Rabobank ben ik begonnen als baliemedewerker en daarna hoofd administratie, de laatste jaren zat ik in een controle functie. Veel clubs loerde al op me maar viste achter het net. Die zijn teleurgesteld.

Waarom doe je dit

Waarom? Omdat ik me sociaal betrokken voel bij deze gemeenschap. Wat zo bij mijn privéleven past. Ik doe dit met veel plezier en krijg veel dankbare reacties terug. Ik voel het niet als een verplichting. Het is dankbaar werk.

