

WIE IS DAT?

Wie ben je

Cisca van Elven

Waar stond je wieg

Amsterdam bij de Amstelveenseweg



Uit wat voor een gezin kom je

Ik ben de oudste van zeven. Het was een warm gezin. Mijn vader had een melkwijk in het centrum. Hij werkte bij OVV, een melkbedrijf aan de Lijnbaansgracht. 's Zaterdags ging ik altijd mee. Ik kreeg dan vaak van de klanten een dubbeltje. Die dubbeltjes spaarde ik en heb daar mijn eerste horloge van gekocht. Mijn moeder was druk met het huishouden met zeven kinderen.

Hoe was je jeugd

Onbezorgd. Financieel niet goed maar daar leden wij niet onder. We woonden in een kinderrijke buurt. Aan ons huis hing een mandje aan een lange lijn dat haalden wij eraf en gingen dan met de hele straat touwtje springen. Ook gingen we met de hele straat 's ochtends voor negen uur naar het Mirandabad dan was het goedkoop. In de vakanties logeerde ik bij een tante in Wilnis. Op mijn veertiende ging ik werken terwijl ik goed kon leren. Mijn moeder ging toen bij een banketbakker werken zodat wij 's avonds naar school konden gaan.

Wat zijn je hobby's

Drie keer in de week bridge ik. Verder fietsen, wandelen, tochtjes met vriendinnen maken, lezen, volksdansen, sporten in de sporthal en klassieke muziek luisteren. Af en toe ga ik op zondagochtend naar het concertgebouw met mijn oudste kleindochter. Dit jaar wil ik ook samen met vriendinnen de vierdaagse gaan lopen.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Op dinsdagavond smeer ik voor cliënten in Swaensborch die het zelf niet meer kunnen hun brood. Jaren heb ik op woensdagavond koffie geschonken met mijn buurvrouw Lien. Op donderdag help ik met het eten in het restaurant. Tegenwoordig is dat één keer per veertien dagen. Verder help ik met het cafeetje, Sinterklaas, Koninginnedag en ik ga al 25 jaar meer met de vakantie week. Ook ben ik al 30 jaar contactpersoon voor Amnesty en collecteer daar ook voor.

Waarom doe je dit

Ja, dat zit in je denk ik. Je wil gewoon wat voor anderen betekenen. Als iemand me nodig heeft dan ga ik. Ik denk, je hebt het of hebt het niet. Zo is het toch? Er zijn mensen die moeten er niet aan denken.