

BER KOOLMEES

Wie ben je?

Berry Koolmees. Zo kent men me. 78 jaar oud, al 20 jaar gepensioneerd en getrouwd met Bep Koning. (ook vrijwilligster)

Waar stond je wieg?

Op 2 mei 1932 ben ik geboren in Gouda.



Uit wat voor een gezin kom je?

Moeilijk te zeggen. Wij waren met zes kinderen waarvan ik de één na oudste van de jongens ben. Mijn moeder overleed op 27jarige leeftijd aan TBC en mijn vader die onderaannemer was bleef achter met zes kinderen.

Hoe was je jeugd?

Wij werden allemaal gekeurd op TBC en ik had als enige ook TBC. Ik heb toen drie jaar in een sanatorium in Groesbeek gelegen. Als zesjarige tussen volwassenen. Er werd geen onderwijs gegeven, ik leerde van de anderen. Als hobby had ik postzegels verzamelen en van de landen die daar op stonden leerde ik zo aardrijkskunde. Daarna kwam ik in het weeshuis op de Amstelveenseweg te wonen en ging naar de schippersschool daar tegenover. In rijen van 100 de straat oversteken. De zusters hebben me op een gegeven moment naar een boer gestuurd om aan te sterken. Uiteindelijk ben ik via de ambachtsschool in Den Haag, machinebankwerker geworden bij de NDSM. Nog twee keer heb ik in het sanatorium gelegen. In totaal zes jaar en heb daar Bep ontmoet die daar werkte. Doordat de NDSM een aantal woningen in Monnickendam liet bouwen woon ik nu hier.

Wat zijn je hobby's?

Fietsen, Lopen en schaatsen. (heb twee keer de Elfstedentocht gereden) Je blijft dan fit. Ik heb een hoop energie en dat ben ik dan kwijt. Een dag niets doen is niks voor mij. Rust roest. Ik haal het nu allemaal in. Verder maak ik nog meubelen, miniaturen van koper, zet films op Dvd's en fotografeer.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

Ik schenk koffie op maandagavond en op de koffieochtend in de Opstandingskerk. Ook zet ik bij uitvoeringen en speciale dagen de stoelen en tafels klaar, hang de kerstversiering op en haal deze er weer af, ga mee met de seniorvierdaagse en help met praktische zaken. Voor dat soort dingetjes wordt ik gevraagd.

Waarom doe je dit?

Niet alleen voor de dankbaarheid van mensen. Ook dat ik dit nog kan doen voor de mensen terwijl ik dezelfde leeftijd heb. Ik vind het gewoon leuk. Lekker keuvelen met die ouwetjes en verhalen van vroeger aanhoren.