

Wie ben je?

Alie Porsius

Waar stond je wieg?

In Monnickendam op het Roozendaal. Dat was zestig jaar geleden.

Uit wat voor een gezin kom je?

Ik had één zus en vier broers. Mijn vader werkte in de vis bij Dekker op het Zuideinde. Mijn moeder was thuis en maakte de vis schoon. Wij hielpen vaak in de vakanties en fileerden dan sprotjes. Wij waren daar niet altijd blij mee. Degene die naar de markt ging nam de sprot en de haring mee. Mijn moeder maakte ook sprot schoon voor Pietje de Boer.

Hoe was je jeugd?

Goed en onbezorgd. Ik ging naar de school op de beestenmarkt en speelde veel op het schoolplein. Van het Roozendaal verhuisden wij naar de ZusterBloemstraat. Daar keken we televisie bij buurvrouw Posch. Zij was de eerste met televisie. Ik had niet veel vriendinnen maar trok op met mijn twee jaar oudere zus. Later gingen we oppassen op kinderen van bijvoorbeeld de familie Krikke. Naderhand liepen we op de huishoudschool in de ZusterBloemstraat. We namen tussen de middag vaak meiden van Marken mee naar huis die niet op school een broodje wilden eten. Toen ik vijftien was ben ik twee treden van de trap gevallen en brak mijn heup. Zes maanden lang heb ik in het ziekenhuis in Purmerend gelegen en daarna nog een tijdje thuis. Ik moest helemaal weer opnieuw leren lopen.

Wat zijn je hobby's?

Zeer weinig. Vroeger heb ik veel gebreid voor de hele familie. Kaarten maken vind ik niet leuk. De krant is mijn hobby, die pluis ik helemaal uit en doe ook de puzzels die er in staan.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk

In Swaensborch doe ik om de week spelletjes. Tegenwoordig beheer ik de financiën van de spelletjes. En als er iets te doen is dan help ik ook. Na mijn werk natuurlijk. Ik werk elke dag bij mijn zuster in de Spar in Broek in Waterland. Verder zet ik elke vrijdag de krullen van mevrouw de Vries. Dat doe ik al elf jaar. De deur staat dan al open.

Waarom doe je dit?

Ik ben begonnen door Jeanne Koerse. Daar woonden we naast en zij vroeg of ik belangstelling voor vrijwilligerswerk had. Ik vind het heel leuk. Het geeft me voldoening om met de mensen te praten en te luisteren wat zij te vertellen hebben. Ook 's zomers tijdens de vakantiestop draai ik door. Mensen waarderen dit erg.

