

## **Wie ben je**

Ik ben Alie Klein geboren Moes op 11 september 1945. Je weet wel nine-eleven.

## **Waar stond je wieg**

Op een boerderij op het Oudelandsdijkje richting Purmerend.

## **Uit wat voor een gezin kom je**

Uit een gezin met zeven kinderen. Vier broers en twee zussen. Ik was de middelste van het gezin. Als meiden hoefden we niet mee te helpen. Mijn vader had een werkman. Hooguit moest ik kouwe thee naar het land brengen.



## **Hoe was je jeugd**

Prachtige jeugd. Veel gespeeld. Niets op aan te merken. Verstoppertje spelen. In de hooiberg was een heel lang touw waar hooi mee werd opgetakeld, daar zwaaiden we mee van de ene naar de andere kant. Later toen we ouder werden kregen we taken toebedeeld zoals schoenen poetsen, matjes kloppen en de kamers van mijn broers schoonmaken.

## **Wat zijn je hobby's**

Heel veel. Ik hou van wandelen, fietsen, lezen, schilderen. Ook vind ik het leuk om achter mijn naaimachine te zitten en kleding te maken. Ik zit bij een leesclub in Broek en doe aan conditietraining. Vroeger liep ik ook hard. Samen met mijn man ga ik regelmatig op de racefiets naar Bussum waar mijn zoon woont. Verder fietsen wij regelmatig tussen de zestig en zeventig kilometer ergens in het land. Van creatieve dingen doen hou ik ook. Ik verveel me nooit.

## **Vertel eens over je vrijwilligerswerk**

Toen mijn moeder na het overlijden van mijn vader begon te dementeren ging ze overdag naar de dagopvang. Ik zag daar die vrijwilligers helpen en vond dat heel mooi om te zien. De Broekerhaven vroeg om vrijwilligers en ik ben gaan helpen met koffieschenken en met mensen wandelen. Later toen het nieuwe Swaensborch opende belde Irene me op en vroeg of ik iets wilde doen. Nu ben ik invalkracht voor koffieschenken en met de kerst help ik de zaal optuigen met kersspullen.

## **Waarom doe je dit**

Misschien toch wel proberen andere mensen te helpen. Het is gezellig en je leert andere mensen kennen. Het is ook een vrijetijdsbesteding. Het is wel leuk.