

Oplichters aan de deur



Oplichters doen er alles aan om uw vertrouwen te winnen en zien er vaak heel betrouwbaar uit. Ze proberen uw huis binnen te komen met allerlei smoezen. De smoezen zijn heel uiteenlopend en klinken vaak ook heel geloofwaardig:

‘Heeft u misschien een envelop, ik wil deze € 50,- teruggenomen aan mijn oma maar ze is niet thuis’

‘Het buurthuis bestaat zoveel jaar daarom willen wij u een stukje taart aanbieden. Wij zullen het in uw keuken even voor u snijden en op een schoteltje doen’

‘Ik kom namens de thuiszorg,

Iemand (keurig in pak) zegt dat hij van de bank is en komt u een nieuwe bankpas bezorgen. Hij moet wel uw oude pas met de code innemen.

‘Wij zijn de nieuwe burens, mogen wij bij u misschien even een maat opnemen’ of
‘wij komen even kennis maken’ enzovoorts.

Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij, en zelfs de thuiszorg nooit onaangekondigd bij u aan de deur komen. Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt! Betrouwbare mensen zullen nooit naar uw pincode vragen. Ook de politie vraagt nooit uw pincode.

Naambordje

Wanneer u weduwe bent kunt u beter niet uw meisjesnaam op het naamplaatje erbij laten zetten. Niemand hoeft te weten dat er een vrouw alleen woont. Het is verstandig dit ook niet in het telefoonboek te laten zetten.

Voor aankondiging

Veel bedrijven en instellingen sturen vooraf een brief met een datum waarop ze langskomen. Als bedrijven onaangekondigd langskomen of u vertrouwt de zaak niet, kunt u natuurlijk ook gewoon zeggen dat u geen tijd heeft en dat men een afspraak voor een andere dag met u moet maken wanneer een bekende (een buurvrouw, uw zoon of dochter) bij u thuis is.

Legitimatiebewijzen

Wanneer de aanbeller iemand is van een instelling, overheid of een bedrijf, vraag dan altijd om een legitimatiebewijs en bekijk dit op uw gemak. Ongeduldige types en personen die zich niet kunnen of willen legitimeren, laat u gewoon niet binnen. Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie op 112.